

Datum: Paasmaandag 13 april 2020

gwB1: Naar het Kasteel van Laarne, 80 km

De rit vertrekt langs de Gentstraat, we zoeken de Groenstraat op en langs de Colliestraat en de Kouterstraat komen we in de Hooimanstraat die ons recht naar Sinaai leidt. We dwarsen de Vleeshouwerstraat en komen zo achter de kerk uit op de baan naar Eksaarde. Tot Zwaanaarde nu, waar we linksaf rijden tot “Brandbezen” vlakbij Daknam. Over de Daknambrug en steeds rechtdoor tot op de “Oude baan Gent-Antwerpen”. Even richting Gent volgen en dan links door Oudenbos (Zeveneken). Links tot op de baan Lokeren-Beervelde, waar we rechts rijden en vóór de E17 blijven. In “Magret” rijden we erover, dan een tijdje er langs en uiteindelijk er nog 2 maal over, het lijkt wel een mini-bergrit! We komen volop in de Scheldestreek en langs smalle wegen zijn we vlakbij het centrum van Laarne geraakt. We zien al even het kasteel voor ons liggen en na 34 km komen we ook voorbij het fraaie **KASTEEL VAN LAARNE**.

Rechtdoor en wat verder rijden we rond Laarne-dorp en zelfs voorbij het “De Wilde-café”. We zoeken nu fraaie, kleine binnenwegen op en je zal merken dat het gebied van de Kalkense Meersen best genietbaar is! We rijden door het centrum van Kalken en komen uiteindelijk op de baan Overmere-Gent uit. Rechts



volgen we tot aan de kerk van Overmere en fietsen linksaf door piepkleine wegjes langs en tussen de weiden van het mooie Vlaanderen. Maar dan is er weer de E17: erover en voorbij Everslaar tot op “ ’t Spoeleken” in Lokeren. Over de ring en we zijn zó aan de lichten van de “oude brug”, waar we over de Durme en opzij van het natuureservaat “MOLSBROEK” fietsen tot De Ruiter. We dwarsen de N70 naar de Luitentuit en rijden de mooie Dries van Sinaai op, om van daaruit Puivelde te bereiken. We draaien af aan de kerk en bereiken langs de Lijkveldestraat terug ons lokaal.

En voor de verandering: vandaag geen vrije gedeeltes.