

Voorstel van **Johan Nijs en Christophe Kindt**
zaterdag 21 september 2019



Met Frank in gedachte

<u>rit</u>	<u>km</u>	<u>vertrekplaats</u>	<u>vertrekuur</u>
grA	151 km	Ploegsteert	8.30u
grB	126 km	Ploegsteert	8.30u
grC	91 km	Ploegsteert	8.30u



De rit van vandaag vertrekt in Ploegsteert aan “Café de la Grand’ Place” waar Frank Vandenbroucke zijn jeugd doorbracht. Frank overleed op 12 oktober 2009 in Senegal. Volgende maand is dat dus 10 jaar geleden.

We starten onze rit richting Bois de la Hutte en Wulvergem. Na Wulvergem beklimmen we de Beukelaarstraat (630m met een gemiddelde van 6,5%). Boven ligt dan de top van de Kemmelberg en hebben we 10,6 km afgelegd. De pittige afdaling van de Kemmelberg brengt ons in no time bij de volgende helling : de Rodenberg (840m, gem. 5,2%). Er staan dan 15 km op de teller. We rijden nu richting de Klijte en

Dikkelbus en passeren daarna het Provinciaal bos “Zwarte Leen”. In dit bos bevinden zich nog 9 betonconstructies uit de eerste Wereldoorlog. Deze schuilkelders maakten deel uit van een Duitse stelling die zich vlakbij de frontlijn bevond.

Langs de grote Menenpoort duiken we dan Ieper binnen. We hebben nu 46,5 km afgelegd. Dan gaat het langs het Ieperleekanaal richting Abdij van Westvleteren waar we onze middagstop zullen houden (85km). Zij die na al die Westvleteren de fiets nog op geraken kunnen de kopmannen dan volgen richting Poperinge en het kasteel van De Lovie Dit kasteel werd gebouwd in 1856 In opdracht van Jules Van Merris, een vooraanstaand Poperingenaar en werd het kasteelpark volgens het concept van de Engelse landschapstuin aangelegd. Tijdens WO 1 werd het kasteel bewoond door de grafelijke familie de Brouchoven de Bergeyck en was het kasteel ook hoofdkwartier van Franse en Engelse legerkorpsen.

Momenteel staat De Lovie in voor de begeleiding van meer dan 600 jongeren en volwassenen met een matig, ernstig en diep verstandelijke handicap.



Genoeg geschiedenis; we vervolgen onze tocht richting Franse grens langs Watou. Voor enkelen van ons is Watou bekend voor zijn jaarlijkse kunstenfestival, voor de meesten onder ons als een dorp van hoge gisting. Godewaersvelde en Le Steentje zijn nog enkele plaatsen die we in Frankrijk aandoen. Bailleul brengt ons weer met beide voeten (of wielen) bijna op Belgische bodem, waarna we Ploegsteert alweer zien liggen. Toch knallen we eerst nog de Monteborg op vooraleer we in Ploegsteert aankomen. Er staan dan 151 km op onze teller : tijd voor een fris pintje.

De B-rit laat de Rodeberg links liggen en draait iets korter af richting Ieper en zo dus rijden die ook niet langs Zwarte Leen. De middagstop is na 73km.

De B-rit blijft ook ten noorden van Bailleul en doet het lusje langs de Zwartemolenstraat niet.

De C-rit rijdt langs wijtschate - dus geen Kemmelberg - en Zillebeke naar Ieper.

Net na Boezinge rijden we het Ieperleekanaal al over, langs Woesten en even naar rechts om aan de Abdij van Westvleteren aan te komen. Middagstop na 51km.

Daarna rijden we rond Poperingen en even over de grens om langs Westouter een paar uitdagingen aan te gaan, dan langs de voet van de Kemmelberg door Wulvergem om terug in ploegsteert aan te komen.





A-rit



B-rit



C-rit



Menenpoort