

gwB1: Naar het Kasteel van Laarne, 77km

De rit vertrekt langs Klapdorp en Groenstraat naar “de Kwade Plas”. Rechtsaf naar Puivelde en verder richting Sinaai. Vóór het dorp fietsen we rechtsaf voorbij John en komen zo achter de kerk van Sinaai uit op de baan naar Eksaarde. Tot Zwaanaarde, waar we linksaf rijden steeds rechtdoor tot “Brandbezen” vlakbij Daknam. Over Daknambrug en weerom steeds rechtdoor tot op de “oude baan Gent-Antwerpen”. Even richting Gent volgen en dan links; 700 m verder rechts en we rijden door Oudenbos



(Zeveneken). Linksaf tot op de baan Lokeren-Beervelde, waar we rechts rijden. Verder: links en verderop (juist vóór de autostrade) rechts, zodat we uiteindelijk uitkomen vlakbij de autostrade-afrit “Beervelde” aan de E 17. In “Magret” rijden we erover, dan een tijdje er langs en uiteindelijk er nog 2 maal over!!! Het lijkt wel een mini-bergrit!! We komen volop in de Scheldestreek ! Langs smalle wegen zijn we vlakbij het centrum van Laarne geraakt. We gaan op de hoofdweg even links en rechts en volgen dan links tot we niet zo ver van het kasteel (dat we voor ons al hebben zien liggen) uitkomen. Rechtsaf rijden we dan na **34 km** voorbij het **KASTEEL VAN LAARNE**. Kijk goed naar het fraaie kasteel!!!

Rechtdoor en wat verder links: we rijden rond Laarne-dorp. Even verder zelfs voorbij het “De Wilde-café”, waar we ooit nog met de club op bezoek waren in aanwezigheid van Etienne De Wilde !!! We zoeken nu fraaie, kleine binnenwegen op: wie ogen heeft zal merken dat het gebied van de Kalkense Meersen best genietbaar is! We rijden door het centrum van Kalken, eerst rechtdoor aan de kerk en wat verder links mee volgen, zodat we uiteindelijk op de baan Overmere-Gent uitkomen. Rechts volgen tot aan de kerk van Overmere. Links richting Lokeren en de eerste rechtsaf: we rijden door piepkleine wegjes langs en tussen weiden: Vlaanderen is mooi ! Maar dan is er weer de E 17: erover en rechts voorbij Everslaar tot op “t Spoeleken” in Lokeren. Over de ring en op een wip staan we – voorbij de kliniek – aan de lichten van de “oude brug”. Over de Durme, opzij van het natuureservaat “**HET MOLSBROEK**” tot “de Ruiter”. Aan de oude baan (de N 70): dwarsen en “volle gas” tot de Luitentuit!! Rechtsaf naar **SINAAI: dorp met de mooie DRIES**. We eindigen in schoonheid: door de Molenstraat en de Eikenlaan, voorbij het driehoekig pleintje met de 21 bomen, voorbij de zandbak ... tot aan ‘t lokaal. Oef ... **77 km !!**

Vrije gedeelte(s):

Geen vrije gedeeltes
